

חווות הסוסים דוד המלך



כשפנו נסיונות בחרנו הפעם באם ושני ילדיה, למשימה קסומה של רכיבה על סוסים בחוות הסוסים דוד המלך, שפותחת גם קייטנות. והנה מה שהיא מספרת: אם נפלה בחלקי הזמנות כזו להוציא את שני הזאטוטים (2.5 / 8), אז ברור שאקפוץ עליה בשמחה. כך בשבת כלשהי הגענו לחווה. מקום ענק, עם שטח נרחב, המון המון סוסים מכל הצבעים, גם סוסי פוני, ובין לבין צצים קאובוייז נשים וגברים. נתחיל בזה שהילד קיבל התייחסות אישית מפתיעה, לא עזבו אותו לשנייה. המדריכה הסבירה בסבלנות כיצד לקלוע בחץ וקשת, גם על הארץ וגם תוך רכיבה על גבי סוס. הוא קיבל סוס חום גבוה ומרשים ואין צורך לציין שעצם ההימצאות שלו על גבי סוס ענק, מעלה מייד את הביטחון העצמי, משפרת יציבה ומעניקה לילד הרגשה מעולה, "אני על הגובה". המדריכה מלווה את הילד הרוכב כל הזמן, לא מסירה ממנו את העיניים, תוך כדי הסברים על המושכות, על האוכף, איך צריך לאחוז ומה משמעות כל אחיזה, וכפי שאמרנו גם לקלוע תוך כדי בחץ וקשת ואפילו לנפוך בלאסו, ממש כמו בובי בסדרה דאלאס. הקטנטנות לא הזנחה, עלתה אחר כבוד על סוס פוני וקיבלה שתי מדריכות גם יחד. האחת מחזיקה אותה על הסוס והשנייה מובילה את הסוס במשטח המגודר. אני לא יכולה לתאר ממש את הבעת הפנים של הקטנה, אבל הנאה והתרגשות כזו לא כל יום רואים. היא התענגה על כל שניה, והילד התלהב מהרכיבה על סוס גדול, הוא לא צריך פוני, מה פתאום? אני בינתיים עומדת ומביטה מן הצד עם החיוך הדבילי של אמא מאוהבת... אתם מכירים את זה? מדובר בהחלט במקום קסום שמעניק הרבה מאד לילד, יש לציין כי יש גם רכיבה טיפולית מקצועית לילדים בעלי צרכים מיוחדים, בכל התחומים. אני חייבת להדגיש כי ייחודם של בעלי המקום הוא נסיון רב מאד בתחום, אבל בעיקר מקצועיות לשמה, מעניקים לילד בטחון, שומרים עליו כל הזמן, מדרך נצמד לכל רוכב אישית. אני חושבת שאני יכולה להשאיר את הילד שלי שם בביטחון גמור ולדעת שהוא בידיים אחריות. במחנות הקיץ מציעים השנה גם תכנית ייחודית המשלבת רכיבה על סוסים עם פעילויות אתגריות כמו פיינטבול, פולו, חץ וקשת, לאסו ויוגה, מטורף, נכון? לי עצמי אין אומץ לעלות על הסוס, אבל אני שמחה שהנסיון הזה הביא את הילדים לחזור למקום, יש סיכוי שארשום את המתוק שלי לקייטנה. הבוגרים יכולים לשהות במחנה לינה, מגניב.